

Boek Samenvatting

Joe Speedboot – Tommy Wieringa

Overzicht van het Boek

Titel: Joe Speedboot

Auteur: Tommy Wieringa

Pagina's: 316

Eerste druk: 2005

Huidige druk: negenenvijftigste druk 2021

Genre: Roman

Oorspronkelijke taal: Nederlands

Onderwerpen: Verwachtingen van het leven, jaloezie, teleurstellingen en tegenvallers.

Korte Samenvatting van het Boek:

Frans Hermans, bijgenaamd Fransje, woont zijn hele leven in het Gelderse dorp Lomark. Het verhaal ontvouwt zich tussen 1998 en 2003. Op bijna veertienjarige leeftijd wordt Fransje aangereden door een cyclomaaier, wat leidt tot een verbrijzelde borstkas en gebroken rug. Na tweehonderdtwintig dagen in coma ontwaakt hij met alleen nog functionerende rechterarm. Het leven in een rolstoel, spraakproblemen en spastische aanvallen zijn nu zijn realiteit, waardoor zijn toekomst er anders uitziet dan die van zijn klasgenoten. Desondanks geeft Fransje niet op. Zijn doorzettingsvermogen wordt gevoed door verschillende bronnen, waaronder de leer van de Zwaardheilige Miyamoto Musashi. Een andere inspiratie is de komst van Joe Speedboot, een eigenzinnige nieuwkomer in Lomark. Joe's avonturen en zijn vermogen om Fransje, ondanks diens beperkingen, te betrekken bij zijn vriendenkring, laten Fransje de schoonheid van het leven zien. Fransje besluit alles op te schrijven als een soort geschiedenis van Lomark, waarin hij alles om zich heen documenteert. Een ander opmerkelijk element is de introductie van het nieuwe meisje Picolien Jane Eilander uit Zuid-Afrika, waardoor vrijwel elke jongen in Lomark verliefd op haar wordt. Wie van de vrienden zal haar uiteindelijk veroveren? Het verhaal biedt een uniek perspectief op het dorp en leven.

Lange Samenvatting van het Boek:

Let op! Er zijn notities gemaakt: Dit zijn aantekeningen, die vaak niet in het boek zelf staan. Notities zijn bedoeld om je helpen, zodat je het verhaal beter kan volgen.

Auteur heeft het boek opgedragen: Voor Rutger Boots

Auteur begint het boek met: Er wordt gezegd dat de samoerai een tweevoudige Weg heeft, van het penseel en het zwaard - MIYAMOTO MUSASHI

Notitie: Notitie: Miyamoto Musashi (1584-1645) was een legendarische Japanse samoerai. Zijn volledige naam, Shinmen Musashi No Kami Fujiwara No Genshin, geeft zijn adellijke afkomst en geboortegrond aan. Aan het einde van zijn leven schreef hij het werk "Go Rin No Sho", Het Boek van Vijf Ringen, waarin hij kenjutsu en strategie uitlegt in vijf hoofdstukken die de elementen water, wind, vuur, aarde en leegte vertegenwoordigen. Musashi staat bekend als 'Kensei' (Zwaardheilige).

Koop het document voor de rest!